

April rit - Rondje Stellingwerf

door Evert 29 april 2015

Een venijnige crosswind, een kleine doch hevige hemelse spetter, veel agrarische troep op de boerenwegen maar ook bloeiende tulpenvelden, kale polders en heerlijk ruikende bossen. Dat waren in een notendop de ingrediënten voor het Rondje Stellingwerf.

Voor velen een onbekend stukje Nederland maar daarom niet minder mooi. Maar liefst 23 motoren en 2 vrouwelijke duo's (Claudia bij haar Marcel en de dochter van Otto, die daarvoor zelfs proef reed op een echte motor) waren present in het inmiddels bij de Skyriders bekende Wapen van Ens.

Bekend en beroemd inmiddels ook vanwege de uitmuntende appeltaart.



De start bij het Wapen van Ens

Het voordeel van toeren door Friesland, Overijssel en Drenthe is dat er ruimte is, weinig verkeer, nauwelijks stoplichten, OK af en toe een drempeltje en je passeert plaatsen waarvan het gros zelfs op aardrijkskunde nooit heeft gehoord en op dit vak zeker een onvoldoende zouden scoren bij de CITO toets. Schoterzijl, Langelille, Nylamer, Oldeholtwolde, Eserveen, Mildam en dan hebben we Oude Willem zelfs links laten liggen. Eigenlijk was de hele route om nog eens te rijden maar vooral de dijk van Kuinre via Blankenham naar Blokzijl heeft De Heer voor ons motorrijders aangelegd. Hoe mooier wil je de bochten nog hebben.

De roem en faam van ons genootschap gaat zelfs zover dat in Appelscha de Bosberg speciaal open ging om onze magen en buiken te vullen met overheerlijke uitsmijters. Een enkeling ging 'vreemd' met iets anders maar ach dwarsliggers heb je bij elke club.



Lunch bij de Bosberg in Appelscha

Kortom een prachtige april rit met inderdaad de spreuk: 'April doet het wil', vrij naar weerman Gerrit Hiem-

stra, zelf ook afkomstig uit de mooie provincie Friesland. Lof en alleen maar lof dus, ook het eindpunt in het schilderachtige Blokzijl.

Is er dan geen enkel minpunt: jazeker er waren geen dropjes!



Nog even in de file in Blokzijl, vlak voor de aankomst